

Wij komen al door de eeuwen heen



Ans Hoornweg is vanuit de verre planeet Laborax hier op aarde geïncarneerd. Zij heeft van jongs af aan contact met Lobobs, de bewoners van Laborax, maar ook met wezens van andere planeten.

Ans maakt onder begeleiding van haar buitenaardse vriend Lobob-Motroe, vele reizen naar 'andere werelden'. Dit doet ze veelal astraal door uit haar lichaam te treden, maar soms wordt ze ook fysiek meegenomen in een ruimteschip.

Eén van de taken die Ans meekreeg toen ze incarneerde op planeet Aarde, was om de mensen te vertellen over buitenaardse wezens, over hun werelden en hun bedoelingen.

Ans Hoornweg heeft in trance poppen gemaakt van diverse buitenaardse wezens die ze heeft ontmoet of gezien. Deze poppen zijn allemaal gefotografeerd en staan op de site: www.anshoornweg.nl

Van veel van hen en hun leven zijn beschrijvingen te lezen.

De poppen zijn stuk voor stuk Liefdevolle, door God bezielde wezens die een genezende kracht hebben. Deze genezende kracht werkt door op de mensen die naar de poppen kijken. Zowel de wezens als de poppen stralen een Universele Liefdeskracht uit.

Het doel van de site en deze groep is de mensheid op de hoogte te brengen van het bestaan van buitenaardse wezens en hun beschavingen. Maar ook om de mensen te laten wennen aan de diverse, voor ons onbekende verschijningsvormen die er zoal op andere planeten voorkomen.

Ans heeft in de jaren '90 ook een boek geschreven, een aantal afbeeldingen en (bewerkte) teksten zijn daaruit overgenomen om op haar site een digitale plaats te krijgen. Het boek zelf werd al jaren daarvoor door Lobob aangekondigd.

Lobob-Motroe, haar vriend en 'contactpersoon' van planeet Laborax verscheen aan Ans met een boek in zijn hand. Dat boek heette 'Wij komen al door de eeuwen heen...'